

3 januari 1969

Goedenavond, vrienden.

Bij het begin van de bijeenkomst moet ik u er natuurlijk weer aan herinneren dat wij niet alles weten, dat wij niet onfeilbaar zijn, zodat het beter is, wanneer u zelf ook na zou denken. Waarmede wij over kunnen gaan tot de orde van de dag. En wat zou dit, aan het einde van het kalenderjaar anders kunnen zijn dan een poging vooruit te zien naar het volgende jaar, een soort van:

PROGNOSE 1969

Het jaar 1969 is een wat eigenaardig jaar. Enerzijds hebben wij te maken met betrekkelijk sterke invloeden van de zon, wij hebben te maken met de dominante invloed van Venus, die zogenaamd het jaar beheerst, en daarnaast hebben wij te maken met Mars, die als een losgebroken krijgsman door de gebeurtenissen heen zal razen. Dit heeft natuurlijk voor de gebeurtenissen op aarde bijzondere betekenis. De voornaamste inwerking zal echter in verband staan met de menselijke mentaliteit. Mensen, dat weet u allen, zijn nu eenmaal sterk voor hun reacties afhankelijk van de invloeden uit hun milieu. Verander iets in het milieu en ook de menselijke reactie zal veranderen. Wanneer dit algemeen gebeurt ontstaat een algehele aanpassing aan de nieuwe waarden van het milieu, die aan degenen die daarin verkeren juist omdat zij algemeen is, niet zo sterk zal opvallen. Iedereen is immers aan het veranderen. De gevolgen van dergelijke veranderingen zelfs indien het kleine zijn is cumulatief. In die gevolgen wordt dan voor de mensen meestal uiteindelijk de tendens ook duidelijk. Wat ik dus over dit jaar ga zeggen, moet u wel goed begrijpen. Veel daarvan zal u eerst zal opvallen, nadat het jaar alweer voorbij is. Dus veel zal u eerst opvallen, wanneer u reeds weer andere invloeden ondergaat.

Nu lijkt het misschien, of ik met aanduidingen als zon, mars, venus van plan ben u astrologisch of kabbalistisch te vertellen wat er in de sterren geschreven staat. Toch is dit niet mijn bedoeling. Ik gebruik deze termen slechts om een voor de meesten van u begrijpelijk beeld van complexe werkingen te geven terwijl ik tracht u allen duidelijk te maken, een beeld te geven, van de situatie, die men aan het einde van het jaar 1969 kan verwachten. Op het ogenblik zien wij algemeen toestanden als oproer en een toenemende versterking van tegenstellingen. Dat is begrijpelijk. 1968 is een jaar geweest waarin vooral de meer extreme tegenstellingen ten aanzien van elkander scherper werden gedefinieerd. De schijnbare tegemoetkomingen, die men aan alle kanten heeft kunnen zien, resulteerden dan ook zelden in werkelijke resultaten en was eerder schijn. Het ging er hierbij veelal in de eerste plaats om eigen positie opnieuw te definiëren.

U hebt een voorbeeld hiervan kortgeleden nog in Parijs kunnen zien. Tijdens de daar gevoerde besprekingen over de vrede in Vietnam hebt u wanneer u goed geluisterd en gelezen hebt, kunnen constateren dat het hier in feite helemaal niet in de eerste plaats gaat om de werkelijke vrede. Het gaat er eerder om dat men de eigen toestand aan de wereld duidelijker wil maken en wanneer het even kan van de andere deelnemers bepaalde erkenningen wil afdwingen. Wat er op neer komt dat men daar in de eerste plaats wel wenst de eigen positie in het openbaar beter te omschrijven. Een dergelijk proces heeft zich overal op de wereld afgespeeld. Wij zien soortgelijke conflictsituaties dan ook bij bijvoorbeeld vakbonden. Een vakbond dat moet u goed begrijpen is niet alleen maar een vereniging van mensen met gelijke belangen. Zij is tot een wezen geworden, een soort gestalte, die zich alleen in leven kan houden door een voortdurende en revolutionaire druk uit te oefenen ten behoeve van een deel der bevolking. Aangezien deze vakverenigingen ten aanzien van de omgeving en de maatschappij beter stelling moesten gaan nemen om hun levensvatbaarheid te behouden, is er langzaam maar zeker in dit jaar - en dit in alle landen - een controversale gegroeid tussen vakbonden, bezitters en autoriteiten. In de kerken zien wij een soortgelijk verschijnsel. Het gezag heeft getracht zichzelf nauwkeuriger te omschrijven; de opstandelingen tegen dit absoluut gezag hebben eveneens getracht hun positie duidelijker te doen kennen.

Deze revolutionaire drang heeft ongetwijfeld in het afgelopen jaar ook uw eigen leven en handelen sterk beïnvloed. U hebt daarvan misschien niet al te veel bemerkt maar u bent toch tegenover vele dingen anders gaan staan en zult u daarbij beelden hebben gemaakt die meer extreem zijn dan zij voordien in u aanwezig waren. U hebt waarschijnlijk ook wat hartstochtelijker stelling genomen ten aanzien van verschillende dingen die u enkele jaren geleden nog geheel koud lieten. Wij hebben op het ogenblik dus te maken met een opvoeren van tegenstellingen door een duidelijker omschrijving van standpunten enzovoort. Dit heeft aan de ene kant veel voordelen. Want je kunt nu eenmaal niet komen tot een opvoeren van de tegenstellingen zonder ook gelijktijdig te komen tot een betere erkenning van jezelf. Je moet wat beter beseffen, waaraan je toe bent als het ware. Zo ontstaat zelfkennis die kan bijdragen tot verbetering en juistere plaatsing van het Ik in het milieu. In dit opzicht zouden wij kunnen zeggen dat het afgelopen jaar ook geestelijk goede invloeden heeft gebracht. Maar de meeste mensen zitten nog op de wip. Zij hebben misschien wel een beter besef gekregen van alles, wat zij wel en niet willen zijn maar zij hebben voor zich nog geen keuze gemaakt. En daar zal 1969 een vooruitgang en beslissing moeten gaan brengen.

In het zuiver geestelijke leven is er een sterke tendens kenbaar geworden naar grotere vrijheid: vrijheid van onderzoek, vrijheid van denken, vrijheid van beleving ook een vrijelijk zoeken vanuit jezelf en in jezelf. Over het geheel genomen is het voordeel van een dergelijke werking echter teniet gedaan door de reeksen van filosofieën, stelsels, leringen, waaraan men zich met grotere ferociteit is gaan vastklampen. Men heeft zijn zekerheid gezocht in de systemen en heeft daarbij vaak getracht de systemen aan te passen aan de eigen behoefte tot meer vrijheid. Hier kan eveneens langzaam maar zeker een bewustwording ontstaan, indien tenminste ook de persoonlijke aansprakelijkheid mede aanvaard zal worden. In het afgelopen jaar laboreerde het hieraan nogal eens. Wij hebben op het ogenblik een toestand, waarin juist langs de weg van vroegere beleving en erkenning grote geestelijke bewustwording verwacht kan worden terwijl wij aan de andere kant met de moeilijkheid zitten dat de meeste mensen krukken hebben die zij nog niet weg willen werpen, zelfs al beseffen zij dat zij dezen niet waarlijk van node te hebben, terwijl zij de verantwoordelijkheid voor alles wat zij zijn en doen nog niet consequent willen aanvaarden, maar trachten af te schuiven op systeem, filosofie en dergelijke.

Nu komen wij aan 1969. Dit jaar brengt allereerst een toename van hetgeen ik de emotie zou willen noemen. Men kan hier ook zeggen: het thalamisch denken, wat instinctief emotioneel denken betekent. Emotioneel denken geeft enkele voordelen boven redelijk denken; het is minder begrensd, brengt sneller reacties tot stand - en bevordert ongetwijfeld besluitvaardigheid. Helaas ontbeert het hierbij de redelijke oriëntatie op de wereld die het redelijk denken kenmerkt. Wanneer de mensen in zovele gevallen juist door de vergrote tegenstellingen - en misschien juist omschreven standpunten ook - in moeilijkheden komen te verkeren, mogen wij toch niet verwachten dat het jaar 1969 zal bijdragen tot het vinden van redelijke oplossingen. De oplossingen, die tot stand zullen komen evenals de verdere problemen die ontstaan, zullen in de eerste plaats bepaald worden door de instinctieve reacties van de mensen.

Van groepen en werkingen die vooral door emoties en bijna niet door werkelijk redelijk overdenken worden gedreven kan men ook nu al namen noemen. Ik geef als één enkel voorbeeld hier de naam EL Fatah. Het denken, zelfs van de leiders van deze groepen, kan zuiver thalamisch genoemd worden. Redelijkheid heeft met hun beslissingen en houding weinig of niets meer te maken. Op het ogenblik bestaan er bepaalde bewegingen in bijvoorbeeld Frankrijk maar evenzeer in bijvoorbeeld Argentinië, waarin een dergelijke emotionaliteit de hoofdrol speelt. Het is duidelijk dat alle terughoudendheid van dergelijke groepen, die in het afgelopen jaar nog kon bestaan, onder de nu komende invloeden zal gaan wegvallen. Voor de mens die geestelijk werkt en denkt, betekent dit eveneens dat hij meer dan voorheen dingen zal doen en denken, waarvoor hij geen redelijke verklaring kan geven. Hij gaat instinctief, gevoelsmatig bepalen wat voor hem juist is. Eerst veel later - en misschien met enige verwondering - zal hij ontdekken, dat hij iets bereikt heeft, waaraan hij nooit had gedacht en vaak zelfs nooit op had durven hopen. In andere gevallen zal hij tot werkelijkheid zien worden, wat hij steeds gevreesd heeft maar innerlijk redelijk toch nooit als een feit heeft durven aanvaarden, ja, niet als mogelijk beschouwde.

Hiermede is de eerste en voornaamste tendens van het komende jaar wel duidelijk geworden: het thalamisch denken zal regeren. Een sterke werking kunnen wij verwachten op dit terrein rond het lentepunt met een progressieve toename tot ongeveer oktober. De conflicten in de wereld zullen voor een groot deel mede hierdoor worden bepaald, bewustwording en bewustwordingsmogelijkheden zullen hiermede in direct verband staan. Daarnaast hebben wij de mogelijkheid dat het komende jaar ook agressie zal brengen. Wanneer wij Venus als brengster beschouwen van bepaalde hartstochten, van lotsinvloeden, hazardspel en dergelijke, zo mogen wij wel degelijk stellen dat het jaar door deze werking zal worden geregeerd. Mars brengt hierbij echter toch weer een zekere doelgerichtheid, al dan niet geheel beseft. Mars blijkt nu in het komende jaar vanaf februari sterk actief te zijn. Dit heeft niets te maken met de planeet en haar standen, dus ik gebruik de naam Mars eenvoudig om een invloed aan te duiden, meer niet.

De agressie, de neiging om alles wat je in jezelf eigenlijk niet meer redelijk kunt bepalen of overzien, door werkingen naar buiten toe tot beslissing te brengen, zal natuurlijk direct doorwerken in het gedrag van de staten, de kerken, alle groepen en zelfs het leven van de enkele mens. Het gaat hierbij dus niet alleen om een geestelijke ervaring of verandering in denken en voelen, maar het gaat wel degelijk om een verandering van gedrag naar buiten toe. Op grond hiervan wordt het ons mogelijk enkele conclusies te trekken. Wij kunnen bijvoorbeeld zeggen: agressie plus thalamisch denken moet maatschappelijk wel voeren tot reeksen van zeer omvangrijke, maar veelal wilde stakingen die echter in vele gevallen emotioneel en niet op redelijke gronden door anderen, zelfs bonden, gesteund worden. Dit moet dan weer voeren tot terreurdaden die veelal van kleinere groepen uit zullen gaan, maar vaak spectaculair zullen zijn. Het zou verder kunnen voeren tot sabotage door ontevreden en wel op haast elk terrein in de samenleving.

U zult zich waarschijnlijk afvragen welke landen hierdoor het meest zullen worden getroffen. Ik wil trachten van enkele landen in dit verband heel kort iets te zeggen. Ik begin dan met Engeland. Engeland gaat verder met het afstoten van belangen en het verliezen van invloed op de vroegere koloniale gebieden. Het is duidelijk, dat het Engeland van heden alleen nog invloed heeft door het samengaan met de USA. Dit is echter voor de doorsnee Engelsman nog niet aanvaardbaar. Vooral velen van degenen die aan het bewind zijn denken, zover het de buitenlandse politiek betreft, vaak in in de termen van het imperium, terwijl hun land in feite langzaam maar zeker een minder belangrijk Europees land aan het worden is. De thalamische reacties zouden hierbij een grote invloed kunnen uitoefenen, zodat zowel van een onredelijk optreden naar buiten toe als van toenemende scherpe geschillen in het land zelf gesproken kan worden. Toch zal men naar buiten toe de grootste ellende nog wel kunnen verbloemen. Intern zal er, zowel politiek en economisch - stakingen en dergelijke - als menselijk - ik denk hierbij aan rasonlusten - sprake zijn van grote conflicten. Daarnaast zal men waarschijnlijk in de zomermaanden - die hiervoor nu eenmaal het beste geschikt schijnen te zijn - veel te horen krijgen over de uitdagende houding van jongeren en een toenemend verzet tegen het verval van seksen enzovoort. Ik weet niet in hoeverre dit laatste op vergissingen berusten zal. Wel ben ik ervan overtuigd, dat de maatstaven, die worden gehanteerd, afwisselend zeer Victoriaans, en zeer progressief zullen zijn, zelfs bij degenen die met de werkelijke problemen weinig of niets te maken hebben. Dit zou tot het ontstaan van grotere verwarringen op dit terrein wel eens bij kunnen dragen.

In West-Duitsland staan de zaken er iets anders voor. Hier bestaat een grotere volgzaamheid, die ook uit het volkskarakter voortspruit. Daarnaast echter bestaat in verhouding een veel grotere gevoeligheid voor optredende mars- en venusinvloeden. Wij zouden hier moeten spreken van een schijnbaar redelijker reactie door een grotere eenheid in de reacties van de massa. Maar ook hier economische moeilijkheden, een vorm van crisis gepaard gaande met toenemen van werkeloosheid. De neiging tot vernietigen, die in Engeland en enkele andere landen zich vooral ook in sabotage zal uiten, zal in Duitsland allereerst voeren tot politieke vuilspuiterij, bedreigingen, afpersingen en dergelijke. Ook Oost-Duitsland zal hierbij wel betrokken zijn.

De grote moeilijkheid voor de West-Duitsers zal zijn hierbij een juiste relatie te vinden. Er is een partij, die ten koste van alles, desnoods ten koste van veel slachtoffers, bereid blijkt met het Oostblok en ook met Oost-Duitsland tot betere verhoudingen te komen. De andere partij zoekt een Europese belangrijkheid en zal daarom juist ook contacten met het Oosten willen

afwijzen. Dezen zullen, waarschijnlijk vanuit Bonn, contacten gaan zoeken met landen als bijvoorbeeld Frankrijk. Een land dat dit jaar eveneens in een nogal moeilijke situatie komt te verkeren.

Frankrijk. U weet, dat de Fransman nogal opvliegend van aard is, daarnaast zeer zakelijk en burgerlijk. Dit wijst op een groot aantal geschillen, die ook in dit land een rol zullen spelen voor het komende jaar. In de eerste plaats op burgerlijk terrein. Het gaat daarbij om de handhaving van een bestaand milieu, een bestaande code en wel in een tijd, die veranderingen onvermijdelijk maakt. Het resultaat zal opstandigheid van de middenstand betekenen. Daarnaast zijn er economisch grote moeilijkheden. Ook dit is voor de Franse burger onaanvaardbaar, want zijn beurs wordt aangetast. Een gezamenlijk verzet tegen de ontwikkelingen, door de middenstand en een groot deel van de arbeiders, tegen het huidige bewind is wel onvermijdelijk, met als gevolg zeer grote politieke moeilijkheden. Verder hebben wij in dit land zeker ook te maken met vele uiterst rechtse groepen die emotioneel reageren. Dit is misschien voor de Gaulle zeer aangenaam - hijzelf doet immers ook steeds weer een beroep op de emoties van anderen - maar toch zou dit kunnen voeren tot terreur en tegen-terreur. In de grote steden zal mijns inziens dan ook sprake zijn van moordpartijen en aanslagen, waarbij direct of indirect de politiek op de achtergrond staat. In Frankrijk dus een toespitsing van de reeds bestaande geschillen tussen de meer progressief georiënteerden en de behoudsgezinden, gepaard gaande met politie ingrijpen, gevechten en doden.

In Italië zien wij een toename van de geschillen in de staat, waarbij de gezagscrisis in de roomse kerk in toenemende mate mede een rol zal gaan spelen. Toenemende druk van links gaat gepaard met steeds talrijkere demonstraties, geweld en in enkele gevallen eveneens aanslagen op politieke personen. In Griekenland nemen de spanningen tussen het bewind en het volk eveneens toe. Het resultaat zal ook hier terreur zijn, waarschijnlijk wederzijds: moord en dergelijke, zullen ook hier wel een belangrijke rol gaan spelen.

In de Scandinavische landen ziet het er op het eerste gezicht misschien wat beter uit. Maar grote moeilijkheden met afzet, vooral in de landbouw. Voor Denemarken maken welvaart ook hier illusoir. Ook rond de industrieën, vooral de visverwerkende, zullen moeilijkheden rijzen. In dat verband zullen steden als Aalborg en Aarhus in het nieuws komen. In Zweden, toenemende moeilijkheden, waarbij het huidige politieke systeem sterke spanningen ondergaat. Gelijktijdig zullen de vrijgevochten gedachten van een groot deel van de bevolking, waaronder ook vele ouderen van de zogenaamde fatsoenlijke middenklasse, voeren tot demonstraties en acties. In grote steden als bijvoorbeeld Stockholm zal er sprake zijn van geweld. Industriële en openbare bedrijven lopen kans beschadigd te worden. Ik vrees zelfs, dat er enkele zeer grote branden in het zuiden van Zweden zullen worden gemeld die het gevolg zijn van sabotage. In Noorwegen gaat het iets beter, maar ook hier krijgen wij te maken met revolutionaire groepen, vooral meer naar het noorden toe, die van zich zullen doen spreken. U zult daarvan wel niet al te veel te horen krijgen, maar onder meer in de buurt van Tromsø zal sprake zijn van pogingen vissers het uitvaren te beletten, brandstichtingen en dergelijke. Prettig is het dus ook hier niet. Finland krijgt moeilijkheden met Rusland. Intern zijn eveneens moeilijkheden te verwachten.

In Rusland zien wij de strijd tussen de duiven en de valken steeds feller oplaaien. Hierbij zullen steeds meer hoofden rollen. Als gevolg is de buitenlandse politiek van Rusland afwisselend als zeer hard en bijna halfzacht te omschrijven. Dit zal op een groot deel van de bevolking en de partij een wat vreemde indruk maken, zodat wij van een toenemend verzet en een toenemen van de maatregelen van het interne gezag in dit land moeten spreken. Wat eveneens voor de oostbloklanden geldt, waarbij de omstandigheid dat het verzet bij de bevolking, de honger naar vrijheid, die zich na de beëindiging van het Tsjechische conflict wat scheen neer te leggen, weer als een orkaan opsteekt, grote invloed heeft en onder meer religieuze verschillen tussen kerk en partij in Polen een rol gaan spelen. Verder zullen overeenkomsten die te eenzijdig zijn of niet gehonoreerd werden een rol spelen in moeilijkheden in en met Roemenië, terwijl in Hongarije en Tsjechoslowakije een sluipend verzet te zien zal zijn, dat voert tot ziekte en zelfs aanslagen bij bepaalde partijleden, vooral de meer vooraanstaande. Voor Rusland is het verder zeer onaangenaam, dat op een olieterrein, iets zuidelijk van Tiflis, grote branden zullen ontstaan, waarbij de vraag of hier sprake is van sabotage en zo ja, hoe zij mogelijk was, een grote rol zal spelen.

In Europa ziet het er dus niet al te gemoedelijk uit in 1969. De geestelijke achtergrond van dit alles wijst echter op een zekere normalisering. Want het thalamisch reageren van de massa brengt de beredeneerdheid, het systeemdenken van de leiders overal in steeds grotere moeilijkheden. Het systeem van de theoretici zal, nolens volens aan het gevoelsleven van de mensen moeten worden aangepast. Dit blijft gelden of het nu gaat over Engeland, Nederland, of Rusland, of desnoods China. Want overal zijn dergelijke tendenzen kenbaar. De neiging tot prestige-inzet voert in alle landen toenemend tot in wezen onnutte projecten, omdat steeds meer mensen zonder voldoende redelijke achtergronden zich geroepen zullen gevoelen zich te vereeuwigen door het stichten van fabrieken, het oprichten van gebouwen, het aanleggen van grote autostrada en dergelijke. Het resultaat van dit alles zal voor de meeste mensen die zich daarbij immers maar al te vaak hebben laten betrekken, wat verwarrend zijn, vooral aan het einde van het jaar wanneer men terug gaat kijken. Aan de andere kant moet u zo denken: door al deze verwarringen komen - meestal zonder dit te beseffen of te willen - de oostelijke staten en de Westblokstaten in feite dichter bij elkaar te liggen. De tegenstellingen zijn wel scherper geformuleerd maar nu het gevoel steeds meer mee gaat spreken, zullen zij lang niet zo sterk op de voorgrond kunnen treden als men misschien zou vrezen. Er is een ondergrond van overeenkomst bij de eenvoudige mensen En juist dit zal in het verloop der gebeurtenissen van belang blijken te zijn.

Voor het geestelijk leven betekent dit, zowel in de zeer godsdienstige staten van Europa als in de zogenaamde godloochenende staten van Oost-Europa gelijksoortige verschijnselen als profeten, protesterende verkondigers van 'het nieuwe', wonderdoeners desnoods, die op de meest onverwachte ogenblikken overal opduiken en invloed weten uit te oefenen. Gelijkijdig betekent dit dat die mensen hierdoor een innerlijke verlichting ervaren die weliswaar gevoelsmatig tot stand komt maar waardoor zij toch zich juister en persoonlijker leren uiten en zich beter leren aanpassen aan heersende optredende kosmische tendensen.

Hiermede heb ik reeds veel gezegd over het komende jaar. En wat heb ik nu eigenlijk al over de wereld gezegd? Zo goed als niets. Ik kan natuurlijk de wereld uitvoerig van land tot land af gaan grazen en trachten u te vertellen wat voor elk land afzonderlijk verwacht kan worden, maar wat heb je daaraan eigenlijk? Een dergelijke prognostische landkaart zegt maar heel weinig, zelfs als zij geheel juist is. Een blik op de verhoudingen zegt ons echter meer. De relaties tussen mensen en volkeren zijn belangrijker dan de zogenaamde feiten die zich uiteindelijk toch daaraan zullen aanpassen.

In de U.S.A. zijn op het ogenblik bijvoorbeeld vier afzonderlijke delen van het volk met elkander in strijd. Men realiseert zich dit, zelfs in het land zelf, niet zo zeer. Maar toch is het zo. Wij hebben te maken met een niet al te kleine uiterst rechts denkende, zeer behoudzuchtige groep - die overigens voor een zeer groot deel van haar verlangens en pretenties door de komende president Nixon mede wordt vertegenwoordigd,- met daartegenover een zeer progressieve groep, die zich ook ten doel stelt het kleurlingenprobleem werkelijk op te heffen. Deze groep heeft haar aanhangers vooral in de kuststreken van het land. Daarnaast hebben wij te maken met een gematigde, in feite wat onverschillige progressieve groep, die wel sociale verbetering nastreeft, maar de kleurlingenkwesitie zo ver mogelijk op de achtergrond wil schuiven. Deze heeft haar meeste aanhangers in de middenstaten. En dan hebben wij nog te maken met de vaak zeer agressieve kleurlingengroepen.

.....(Red.: 1 bladzijde tekst ontbreekt)

het komende jaar bepaalde vormen van collectiviteit en het optreden van collectieve bedrijven en groepen zal plaats vinden, waarbij een vaak gewelddadige aanval zal worden gericht door de nu bestaande belangengroepen, terwijl de vernieuwers eveneens met geweld zullen trachten anderen voor zich te winnen. Een moeilijke situatie dus.

Zien wij nog verder naar het zuiden, dan weet u het wel. In Mexico gaat alles in verhouding nog ordelijk toe. In Brazilië echter zijn in het laatste kwartaal reeds enkele pogingen tot revolutie ontdekt en is er ten minste één ontdekt én onderdrukt. Maar er broeien nog minstens vier beter ontworpen revoluties. Eén daarvan is in feite in handen van kerkelijke personen, maar juist deze heeft volgens mij de minste kans van slagen gezien de bestaande gewoonte

tot kerkelijke gehoorzaamheid. Ook hier: het bestaande systeem onder zware druk. Bovendien grote moeilijkheden bij de oogst van producten. In de winter daar enorme regenval, waardoor de landbouw minder prettige tijden doormaakt en dit bevordert de revolutiedrang van de eenvoudigen. Ik meen echter, dat er buiten enkele revoluties waarvan er enkele tenminste enige kans hebben, tijdelijk te slagen niet veel belangrijks zal gebeuren. Ten hoogste zal men in Europa aandacht wijden aan een gewapende opstand van armen, waardoor de gebouwen in de hoofdstad Brasilia nogal wat schade zullen lijden. Argentinië, Chili en meerdere andere Zuid-Amerikaanse staten zien een toenemend en vaak gewelddadig verzet van de armen en de arbeiders tegen de wijze van leven en optreden van de heersende klassen. Revoluties, revolutionaire bewegingen zijn in al deze landen onvermijdelijk. De toestand zal steeds moeilijker worden dit jaar. Uitbarstingen van geweld kunnen vanaf mei tot ongeveer half augustus hier overal verwacht worden. Aan het einde van het jaar kort voor en na Kerstmis, schijnt een dergelijke situatie op te treden. Zuid-Amerika zal waarschijnlijk iets vroeger in het nieuws komen dan Noord-Amerika waar de uitbarstingen voornamelijk kunnen worden verwacht in de periode van half juni tot september.

Als je het zo beziet, lijkt het wat droevig. Het is het beeld van een wereld in gisting. Ga je naar Azië kijken, dan blijkt het daar - zo mogelijk - nog erger te gisten. Bepaalde staten waaronder India en rood-China zijn hard aan het werk om hun prestige in de wereld te verbeteren. Bij India zal dit waarschijnlijk resulteren in pogingen om naar buiten toe welvarend te schijnen, waarbij door het optreden van grote overstromingen vele mensen in dit land het slachtoffer dreigen te worden. Dit zal mijns inziens onder meer voeren tot een sterke opleving van het communisme in dit land. De communisten zijn overigens in dit land toch talrijker en sterker dan men pleegt te denken. Middels hulp enzovoort van buurlanden zou dit wel eens tot allerhande acties aanleiding kunnen geven en bloedvergieten is daarbij dan weer onvermijdelijk. Vietnam: vrede hier hoeft men ook in dit jaar mijns inziens niet te verwachten. China: men zal horen van het ontwikkelen van en ook tot explosie brengen van nieuwe typen van atoomwapens - nieuw voor dit land dan. Daarnaast zult u horen van opening van nieuwe fabrieken enzovoort, maar ook van zeer grote schade in het Yangtze-bekken door overstromingen en stormvloed. Daarnaast lijden in het noorden verschillende steden buitengewoon veel schade door grote branden. In het gehele land is verder sprake van een toenemend verzet tegen het regime. Ik vrees, dat de partij zelf zich in het komende jaar in twee verschillende groepen zal kristalliseren die elk voor zich de macht zoeken. Het volk zal daarvan het slachtoffer zijn.

Afrika. Wat te zeggen over dit werelddeel? Het is moeilijk hier een juist woord te vinden. In Afrika is de strijd tussen de traditie en het verlangen de gelijke te zijn van de blanke ook dit jaar aanleiding geweest tot vele krankzinnige ontwikkelingen. Zelfs de Biafra-kwestie is indirect hieraan te wijten. Ik neem aan dat in het komende jaar steeds meer groepen zullen zoeken naar een religieuze achtergrond. Zo zal bijvoorbeeld een christelijke moordenaarssekte ontstaan uit de Biafranen, welke groep niet alleen in Nigeria maar ook in andere Afrikaanse landen moordacties zal gaan ondernemen. Ik zie ook een opleving van vele geheime genootschappen. Luipaardmannen, leeuwmannen, alligatormannen treden weer meer op de voorgrond en beïnvloeden de bevolking in vele gebieden. De groene magie grijpt in het komende jaar weer sterker om zich heen, wat betekent dat de drums van geheime riten overal zullen roffelen, dat vreedzame mannengenootschappen opeens gewelddadig worden en dat met onverwachte aanvallen op zowel blank als zwart overal gerekend moet worden. Vooral blanken in Rhodesië zouden met deze tendens rekening moeten houden. Want er zijn hier vreemde en onverwachte aanvallen en ontwikkelingen bijna onvermijdelijk.

Zuid-Afrika zal in het komende jaar met een nieuw en verontrustend verschijnsel te maken krijgen en zal pogen de zwarte bevolking er toe te brengen zichzelf geheel van de witmensen te separeren, door vlucht naar naburige, niet de apartheid kennende gebieden, of het beperken van de arbeid tot werkzaamheden die door en voor kleurlingen gedaan worden. Een opzegging van de dienstvaardigheid dus. Of dit succes zal hebben, weet ik niet, maar zeker is wel, dat de dienstverlening van kleurlingen naar blanken hieronder zeer te lijden zal hebben. Kleurlingen die wel voor of bij blanken zullen werken zullen terreur ondervinden. Pogingen om tegen-terreur uit te oefenen van blanke zijde zouden gewelddadigheden van grotere omvang uit kunnen lokken. Hoe het daar in 1969 verloopt kan ik u niet zeker zeggen. Hier speelt in de eerste plaats vaak een soort religieus fanatisme een rol, terwijl daarnaast een verdeeldheid

tussen de blanken is ontstaan die invloed zal hebben op het verloop der dingen, dit vooral in het zuidelijke deel van de Zuid-Afrikaanse statenbond. Moeilijkheden zijn echter ook hier in ieder geval te verwachten.

En hoe het gaat met Israël? Wilt u dat zo graag weten? Wel, Egypte denkt er hard over een aanval op Israël binnen zeer korte tijd de forceren. Er bestaan plannen waarbij de aanval wordt voorzien in de dagen tussen 5 en 7 februari. Ik vraag mij echter wel af of het zal lukken dit te realiseren. Vooral de wijze waarop Israël reageert, zal van betekenis zijn, terwijl ook het optreden van Egypte een grote rol speelt. Er is namelijk in Noord-Afrika een toenemend verzet tegen de pretenties van Nasser en de Verenigde Arabische Republieken om het geheel van de Afrikaanse politiek te beheersen. Verder is er het spel van vreemde mogendheden als Rusland, China, Amerika, dat hier eveneens een rol speelt. Deze groepen bestrijden elkander maar sluiten bij gelegenheid steeds weer overeenkomsten om een gezamenlijke tegenstander uit te schakelen, dit betekent dat de toestand werkelijk onoverzichtelijk is.

Een verwarrend geheel waarin geweldpleging, terreur en strijd mijns inziens zeker in het begin van het jaar een mogelijkheid bieden tot het ontstaan van een uitgebreid gewapend geschil tussen de Arabische landen en Israël, waarbij het resultaat zeker geen algehele overwinning inhoudt voor Israël. Het ingrijpen van de U.N. en anderen zal hier waarschijnlijk eerder de verwarring vergroten dan een oplossing brengen. Aan het einde van het jaar zullen de emoties zeer sterk opgelopen zijn en zal men, zowel vanuit de Israëli als de Arabieren in toenemende mate te maken krijgen met mensen die ofwel een geestelijke vrijheid van dit alles zoeken te vinden - dat zijn de goeden, die gunstige invloeden met zich dragen die vooral in de jaren '70 - '72 tot uiting zullen komen - terwijl aan de andere kant het demonische tot uiting komt in moordaanslagen, vergiftiging - bijvoorbeeld bij de poging een waterleiding te vergiftigen in de buurt van Haifa - waarbij mensen de massa tot slachtoffer trachten te maken van hun eigen gevoelens van onvolmaaktheid en onvolledigheid.

Als je het zo beziet, is 1969 een jaar waarin de tegenstellingen die in 1968 werden, ongebouwd, eindelijk moeten worden uitgedrukt. Men moet een houding weten te vinden, maar zal daarin in dit jaar zeker niet slagen. Door het feit dat actie in de plaats treedt van de idee en het feit, dat de persoonlijke reactie op het geheel der feiten langzaam ook een instinctieve reactie van de massa is geworden, zal het jaar zeker aanleiding geven tot een nog nauwkeuriger omschrijving van de werkelijkheid aan het einde van het jaar. Dan zal het ook redelijk mogelijk worden de ontwikkelingen te overzien en zullen de belangen ook weer gemakkelijker tegen elkander kunnen worden afgewogen.

U wilt nu waarschijnlijk graag weten, of dit alles in Nederland nog bijzondere gevolgen zal hebben. Maar ja, wat daarvan te zeggen? Pond sterling, dollar en franc zullen in het komende jaar meerdere malen onder zware druk komen te staan. De dollar vooral na mei, het pond waarschijnlijk reeds iets eerder. De franc zal waarschijnlijk reeds einde januari/begin februari weer onder sterke druk staan, terwijl dit zich herhaalt in juni/juli en ten laatste nogmaals van oktober tot bijna einde december. In al deze gevallen ontstaat een economische onevenwichtigheid op de wereldmarkt. Dit zal voor de Nederlandse bezitter zo hier en daar onaangename gevolgen hebben. Het betekent dat de Nederlandse economie, al heeft men alles ook nog zo goed gepland, niet direct zonder wrijving en prettig draait. Er treden veel 'kostenverhogende factoren' in het geding en daarmee onverwachte, maar mijns inziens nog niet eens onredelijke eisen tot verhoging van loon bij arbeidersgroepen, protestacties en zelfs koperstakingen. Men zal bepaalde producten aanvallen en uit de handel trachten te weren... Wij zullen te maken krijgen met vele faillissementen en bedrijfsmoeilijkheden. De besparingen in Nederland zullen in het komende jaar afnemen en niet toenemen, wanneer wij rekening houden met reële waarden en niet alleen met getallen. Het zal er dus ook voor de Nederlanders niet zo heel prettig uitzien.

Een grote moeilijkheid hierbij is het geschil tussen de zogenaamde reële koers, die de regering wil varen en de zogenaamde idealistische koers, die een luidruchtig deel van Nederland wenst te varen. Daar het niet mogelijk zal zijn voor de partijen elkander te overschreeuwen zal men elkander wel aanvallen. Deze aanvallen zouden én voor het kabinet én voor de kamer, ja zelfs voor de progressieve delen van de Nederlandse bevolking wel eens uitermate onaangename gevolgen kunnen hebben. Het ziet er naar uit dat deze geschillen zover op zullen lopen dat

waarschijnlijk kort voor of kort na de derde dinsdag zelfs de koningin zich tot het volk zal moeten richten om een beroep te doen op de gevoelens van eenheid in het Nederlandse volk. Zij zal de mensen moeten verzoeken nutteloze strijd achterwege te laten. Het is overigens mogelijk dat dit reeds iets eerder dan ik hier veronderstel het geval zal zijn. Overigens wordt de gulden wel iets harder aan het einde van het jaar. Maar zij is in koopkracht dan ondertussen ook wel ietsje kleiner geworden. Wanneer u zich misschien afvraagt of de BTW een belangrijke rol zal spelen bij de verhoging van prijzen, zo kan ik u zeggen dat de feitelijke lasten daarvan bij de werkelijk optredende verhoging van prijzen slechts een zeer klein deel betekenen. Het grootste deel van de prijsverhogingen zal voortkomen uit andere factoren, waaronder ook de toenemende winsthonger van bepaalde bedrijven en de toenemende zekerheidsmanie, waaraan bepaalde instanties nu kennelijk reeds lijden.

Of Nederland een ongunstig jaar zal hebben? Het valt wel mee. Er is wel een grote explosie - naar ik meen in de omgeving van Zaandam. Er zullen weer ettelijke treinen op elkaar lopen, maar ook dat ziet er nu niet zo heel erg negatief uit. Ik meen dat een ernstig ongeluk onder meer plaats zal vinden in de buurt van Alkmaar, maar meen dat het aantal slachtoffers nogal mee zal vallen. Daarnaast is er iets dergelijks te verwachten tussen Rotterdam en Dordrecht. Maar ook hier zal het wel meevallen. En de Nederlandse stranden zullen ernstig te lijden hebben van vervuiling. Hier geldt dus: wie zich deze zomer daar te water wenst te begeven, smere zich goed in met olie, opdat een andere soort olie zijn huid niet te veel aantastte. De meeste kwallen zult u echter wel op het strand vinden, ofschoon het een redelijk warme zomer wordt.

Ik bemerk, dat het te verwachten weertype u ook nogal interesseert. Wel, het ziet er niet naar uit dat het een vroege lente wordt. Het is dit jaar wel niet een echte witte kerst geweest - in de kerstnacht was het niet 'wit'. Maar het ziet er toch naar uit dat vriezen en sneeuwen nog wel enige tijd voort zal gaan. Reken er mede, dat het nogal guur zal blijven tot mei. Zucht nu niet. Het is overigens wel vreemd dat juist dit u de grootste reactie ontlokt na al wat ik reeds gezegd heb. Na mei krijgt u heel wat mooie dagen. Voordien zijn er natuurlijk wel enkele mooie dagen maar het aantal zal toch niet meevallen. U moet verder rekenen met een toename in de hoeveelheden neerslag naarmate u dichterbij de zomer komt. Treur daarover niet te veel. De zomer brengt vele aangename, warme dagen, het ziet er zelfs naar uit dat u een paar werkelijk zonnige en zomerse weken tegemoet zult gaan, vermoedelijk rond begin augustus. Bij het oogsten zal men echter nogal wat moeilijkheden hebben daar tegen de herfst vooral in het oosten van het land moet worden gerekend op zware plotselinge regenval, het najaar zal zeer vochtig zijn. Dat is voor Nederland niet verbazingwekkend, maar de grond zal soms zo soppig worden dat de aardappelen op het veld verrotten. In enkele noordelijke provincies is het gevaar hiervoor zeer groot. Het jaar eindigt met een wintertje, dat zich wat zachter aankondigt dan deze winter. De koude valt later in, u krijgt regen in plaats van sneeuw, gure winden in plaats van vorst en vele westerstormen. Over het geheel genomen een jaar waarvoor een Hollander de hand niet hoeft om te draaien omdat hij het wel erger heeft meegemaakt. Dat bij de vele neerslag dit jaar enkele kleinere overstromingen brengt, behoeft u niet te verbazen. Dit zal in de eerste plaats in het stroomgebied van de grote rivieren voorkomen. Daarnaast zal men wateroverlast hebben in het noorden van het land, zelfs in de buurt van Amsterdam zal ernstige overlast optreden. Maar zo heel erg is het toch niet. Andere landen hebben het heel wat zwaarder op dit terrein. Maak u dus niet te veel zorgen.

U wilt nu wel weten, of u een prettige vakantie zult hebben? Dit ligt in de eerste plaats natuurlijk aan uzelf. Maar een paar dingen kan ik u in ieder geval wel hierover zeggen. Wanneer u met vakantie bent en het is heerlijk droog zomerweer, zorg er dan toch voor dat u in uw bagage een warme jumper hebt en een goede regenjas. Zeer snelle weersveranderingen zijn voor dit jaar typerend. Geniet van het mooie weer, zoveel u kunt. Maar tracht niet zo te plannen dat u werkelijk drie weken in de vrije natuur gaat zitten. Want anders zult u thuisgekomen, last hebben met het verwijderen van schimmel en dergelijke. Kortom, wanneer u in Nederland vakantie houden wilt, zorg er voor dat u zowel van stad als land kunt genieten. Maak verder geen plannen op langere termijn vooruit en zorg er voor dat u per dag uw dagindeling enzovoort, kunt aanpassen aan de mogelijkheden. Gaat u naar het zuiden, reken er dan mee dat in Italië zowel voor- als najaar wateroverlast en overstromingen te zien geven. De Riviera brengt vele broeihete dagen met betrokken hemel en meer dan normaal gevaar

voor bosbranden. Spanje geeft wel goede kans op mooi weer. Reken er echter mede dat het vooral aan de Costa Brava en Costa del Oro wel eens wat te warm zou kunnen worden.

Frankrijk is door vele omstandigheden als vakantieland niet zeer aan te bevelen dit jaar, met als mogelijke uitzonderingen Bretagne en Normandië. Zwitserland is voor de vakanties in het komende jaar wel waarschijnlijk veel duurder dan u had verwacht, maar redelijk geschikt met uitzondering van de periode tussen einde februari en mei. In deze tijd immers zullen daar nogal wat ongelukken gebeuren terwijl ook vele plaatsen meerdere malen geïsoleerd raken. Wie naar Joegoslavië gaat, zal rekening moeten houden met politieke spanningen. Veel overlast zal men daarvan waarschijnlijk niet hebben maar er kan wel sprake zijn van een verscherpte controle die in de eerste plaats de eigen burgers betreft maar ook voor u onaangenaam zal zijn. Duitsland kan ik u alleen aanbevelen wanneer u gebruik maakt van varende hotels of te voren alles zeer zorgvuldig geregeld en besproken hebt. In andere gevallen zult u veel moeilijkheden hebben om onder dak te komen. Bij autoverkeer zult u vooral op de zogenaamde internationale routes en snelwegen zeer voorzichtig moeten zijn en rekening houden met het feit dat daar dit jaar meer dan normaal grote en langdurige opstoppingen voor zullen komen, terwijl grote kettingbotsingen eveneens meer dan normaal voorkomen juist op dit type wegen.

En met dit vakantieprogramma heeft u misschien een beperkt beeld gekregen van de mogelijkheden voor het komende jaar. Maar laat ons nu eens over uzelf gaan praten. Want ik meen dat een prognose alleen zin heeft, wanneer je er ook zelf iets mee kunt doen. De huidige situatie waarin u verkeert, is voor de meesten onder u wat minder aangenaam geweest. Er zijn sedert Kerstmis wat oneffenheden, tegenslagen, ongewone en onverwachte drukte enzovoort. Deze situatie zal nog aanhouden tot voorbij half januari. Houdt u er rekening mee dat uw eigen toestand tegen februari waarschijnlijk een omslag kent. U zult wat blijmoediger, krachtiger zijn. U kunt dan ook weer wat meer doen. Algemeen ligt voor het komende jaar voor u de situatie ongeveer als volgt. De eerste twee maanden is het belangrijk dat u voorzichtig bent in uw contact met medemensen en rekening houdt met anderen; probeer in deze periode niet uw eigen mening ten koste van alles door te drukken want u krijgt bijna zeker nul op het request. In deze zelfde periode of zelfs de eerste drie maanden, zult u ontdekken dat veel in uw leven eigenlijk van buiten u bepaald wordt. U voelt zich vaak te zeer gebonden en ergert u aan anderen hun daden en meningen. Laat dit nu maar. Laat die anderen met hun onredelijkheden enzovoort maar eens hun gang gaan. U krijgt de mogelijkheid u wat verder in het jaar geheel van deze dingen los te maken wanneer u tenminste weet wat u wilt.

Persoonlijk zal men in 1969 vaak zelfs zeer veel kunnen bereiken, maar dan moet u weten, wat u wilt. En vooral zult u op moeten passen voor een onzuiver handelen, en toestanden, die voor meerderlei uitlegging vatbaar zijn. Wees duidelijk. Voorkom dat u het ene zegt en dan het andere doet. Men zou u anders verkeerd begrijpen of beoordelen en dit zou, zeker tot eind augustus, heel wat schade en onnutte overlast kunnen berokkenen. - Meer dan anders te verwachten of denkbaar lijkt dus -. Geestelijk geldt: voor de meesten van u is ook geestelijk alles enigszins in een dwangpositie. Het gaat niet al te prettig. Bij velen zal bijvoorbeeld concentratievermogen en zelfs vaak herinnering zwakker zijn dan wenselijk is. Verstrooidheid komt veel voor. Maak u daarover geen zorgen, u zult ontdekken dat in het komende jaar emoties u vaak zullen helpen om u wat vage denkbeelden te vormen tot innerlijke beelden, waaruit u krachten kunt putten. Vooral na mei zult u ontdekken dat het gevoel u ook in toenemende mate zal helpen wanneer het gaat om paranormale vermogens, het voorvoelen van gebeurtenissen en dergelijke, en het gebruik daarvan. Tracht hierbij anderen te helpen zonder ooit u hulp aan anderen op te dringen. In dit laatste geval krijgt u grote moeilijkheden. De zo ontstane wisselwerkingen tussen geest en stof en tussen mens en mens zullen u zeer ter stade komen, daar u zelfs, al valt het redelijke element in uw leven vaak weg, u toch een juist en harmonisch bestaan zult kunnen voeren

Dit zal u staat stellen te genieten van de vreugden die in het komende jaar voor zovelen juist in het persoonlijke, vlak zijn weggelegd.

U bent waarschijnlijk ook in dit jaar nogal eens geneigd om de knoop nu maar eens door te hakken. Dit lukt de meeste mensen echter niet erg goed daar zij daarbij zelf degenen zijn, die de zwaarste klappen krijgen. Eens de knoop doorhakken is alleen goed, vrienden, wanneer u

eerst goed hebt overwogen wat de gevolgen kunnen zijn en u ook zeer goed weet, wat u wilt en wat u in feite doet. Laat echter de knopen liever voorlopig maar zitten wanneer u nog niet precies weet, wat u eigenlijk wilt, of de situatie nog niet voldoende kunt overzien. U kunt het komende jaar zeker vaak risico's nemen en er goed van af komen. Wanneer u maar weet wat uw aansprakelijkheid en risico's zijn. Handelt men echter in den blinde, overweegt men de mogelijke gevolgen niet, dan zal men ontdekken dat men door de omstandigheden verder wordt gedreven en geregeerd. En dit zal velen onaangenaam zijn. U zult dan vaak onder de invloed geraken van partijen, groepen of mensen, die u tot daden brengen die u later ten sterkste zult betreuren.

Geestelijk zijn er in dit jaar vele mogelijkheden voor u weggelegd, mits u los weet te komen van uw redelijk oordeel. Uw redelijk oordeel zal u in het komende jaar zeker op geestelijk terrein weinig van stade komen. U zult steeds weer redelijke vergissingen maken die dan door de emotionele reacties van anderen voor een ieder duidelijk en kenbaar worden aangetoond en dit is nooit aangenaam. Reageer rustig emotioneel dit ligt in het karakter van de tijd. Maar meen daarbij niet dat iets, wat op iets wat u reeds zag, kende of ervaren hebt lijkt, nu ook gelijk daarmee moet zijn. Elk verschijnsel in het komende jaar zal men als uniek moeten beschouwen. Een herhaling van feiten of verschijnselen op een voor u berekenbare of zelfs maar kenbare wijze, is praktisch niet te verwachten. Waardeer alles nieuw, ook uw eigen geestelijk beleven, uw eigen stemmingen. Wanneer u dit doet, zult u tot uw verbazing ontdekken dat u geestelijk steeds rijker wordt en, vaak mede als gevolg hiervan, maatschappelijk en materieel wat onafhankelijker worden zult.

Nog een laatste raad die ik u voor het komende jaar wil geven. Houd er rekening mee dat het onverwachte elke dag op kan treden. Tracht niet uit te gaan van een vaste gang van zaken of van uw verwachtingen, maar wees steeds weer bereid elke bijzonderheid die optreedt, onmiddellijk te aanvaarden en daarop te reageren. Juist het exceptionele heeft in het komende jaar uw aandacht nodig. Slechts indien u dit beseft en daarvan gebruik maakt, zult u geestelijk en stoffelijk aan het einde van het jaar verder kunnen zijn dan aan het begin daarvan.

En hiermede hoop ik dan mijn prognostische plichten redelijk vervuld te hebben. Ik weet wel, dat er nog mensen zijn, die willen weten hoe het gaat in Indonesië, Oostenrijk, Venezuela en al die andere landen. Zo u dit wenst kunt u daarover na de pauze natuurlijk vragen stellen. Maar onthoud wel één ding: de tendens die op het ogenblik rond de wereld gaat, is voor iedereen en alles gelijk. Juist daarom heb ik de prognose van land tot land beperkt. Want overal gebeurt hetzelfde maar dan natuurlijk aangepast aan de situatie en vormen die op het ogenblik in een land heersen. O ja. Houd u er maar rekening mee dat de grootste rampen in het komende jaar te maken hebben met water en lucht. Dat wil zeggen meer dan normaal scheepsrampen, overstromingen, vloedgolven enzovoort, Maar ook meer meer dan normaal vliegtuigongelukken en het optreden van tropische orkanen, die vaak branden en explosies veroorzaken of tot stand helpen brengen. Nu laat ik u graag over aan een onderlinge beschouwing van mijn beschouwingen. Ik hoop dat u dit beschouwt als het enig juiste, dat onder de omstandigheden door mij gedaan kan worden. Wat u nog verder in het bijzonder wilt weten, kunt u dus zo dadelijk vragen, maar voorlopig wens ik u allen een aangename pauze toe.

VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET KOMENDE JAAR

Zo, vrienden.

Ik hoop, dat u een aangename pauze hebt doorgebracht. Wij zullen nu ingaan op de punten, die u nog belangrijk vindt ten aanzien van het komende jaar.

Ik heb hier een schriftelijke vraag:

Vraag: Krijgen wij in 1969 een geslaagde landing op de maan?

Antwoord: Ik vermoed, dat dit niet het geval zal zijn en meen, dat een werkelijk geslaagde landing op de maan met terugkeer van bemanning nog wel een 3-tal misschien zelfs nog een 5-tal jaren op zich zal laten wachten. Voor die tijd zult u wel te maken krijgen met één tot twee pogingen tot landing op de maan die niet zo goed verlopen en evenzeer waarschijnlijk met een mislukte reis naar Mars. Ik spreek hier alleen van bemande vluchten.

Vraag: Hoe staat het met Oostenrijk ?

Antwoord: Hier hebben wij, zoals op de gehele wereld in het komende jaar te maken met grotere spanningen tussen links en rechts. Zoals u weet is de behoudende partij in Oostenrijk nogal sterk. We moeten er rekening mee houden dat hierdoor vooral in gebieden met industrie men nogal eens pogingen zal doen ten koste van alles de macht en de rust te handhaven. Met de mogelijke gevolgen van gewelddadig ingrijpen zoals elders. Oostenrijk is dus zoals overigens het gehele continent van Europa in een wisseling van evenwichts- en machtsposities betrokken. Zijn functie als een soort transitland tussen Oost en West zal echter in het komende jaar mijns inziens niet geheel gehandhaafd kunnen worden. Er zal sprake zijn van toenemende pressie vanuit het Oostblok op dit land en als gevolg daarvan - plus de behoudzucht van zijn regering - een neiging zich nog sterker dan voorheen op het Westen te richten. Het tourisme zal nogal wat schokken te verwerken krijgen, mede door enkele opzienbarende ongevallen en spanningen aan de grens. Ook in dit land zal men moeten rekenen met een toenemende muntontwaarding en toenemende werkeloosheid. Ik geloof niet dat er in dit land veel grote rampen verwacht mogen worden, ofschoon in de buurt van Hoog Semmering een misschien ernstige - ik zeg misschien ernstige - treinontsporing te verwachten is. Het is mogelijk dat daarbij namelijk enkele wagons een val langs een helling maken van 60 à 70 m. Zeker is dit laatste echter niet.

Vraag: Kunt u nog iets verder ingaan op de geestelijke mogelijkheden? Zijn er krachten, die stimuleren tot bewustwording?

Antwoord: Ik heb daarover in mijn onderwerp eigenlijk reeds alles gezegd wat in verband met dit jaar te zeggen valt. Ik meen dan ook dat het niet veel zin heeft over dit alles nog verder uit te weiden. Ik zou hoogstens zeggen: wanneer u rekening houdt met de waarschuwingen die ik u in het derde deel van mijn betoog heb gegeven zult u eventueel aanwezige gaven gemakkelijker en beter kunnen ontplooien, beter zelfs dan u verwacht. Indien geen gaven aanwezig zijn of kenbaar aanwezig zijn, zijn het komende jaar voor degenen, die streven in de richting van het occulte, een reeks van verrassende persoonlijke ervaringen zeker niet uitgesloten zijn. Ik zou zeggen, dat bij gemiddeld 3 van de 4 mensen die in die richting streven, opvallende persoonlijke belevingen op zullen treden. Wat daar verder nog bij kan komen, kan ik niet geheel overzien. Ik neem aan dat het komende jaar voor de geestelijke bewustwording gunstig is, dat wij zowel bij de jongeren als bij een deel van de niet al te orthodoxe ouderen een groter realisme van geestelijk leven krijgen waarbij dus de vervreemding tussen hetgeen men doet - godsdienstig en esoterisch enerzijds en in de materie anderzijds - langzaam weg zal kunnen vallen. Als dit een gunstig teken genoemd mag worden - volgens mij is het dit - mogen wij ook wel aannemen, dat de tendens om geestelijke erkenning ook in de praktijk tot uiting te brengen aan het einde van '69 zodanig toegenomen zal zijn, dat hierdoor geestelijke waarden in de materie beter kenbaar en uitdrukbaar zullen worden. Bedenkt hierbij dat naarmate zoiets in het milieu meer gebeurt, men zelf er ook gemakkelijker toe zal komen eerlijk te leven en zijn geestelijke waarden in de materie mede uit te drukken.

Vraag: Kunt u iets zeggen over het optreden van de stralen in het komende jaar?

Antwoord: Deperiodiciteit is zoals meestal, onregelmatig. U kunt er echter mee rekenen dat rode invloeden betrekkelijk sterk zijn en in hun gevolgen merkbaar, ook in het begin van het jaar. Witte invloeden zullen minder vaak en minder sterk voorkomen dan in het afgelopen jaar. Blauwe tendenzen komen enkele malen voor en geven een meer redelijke achtergrond maar ook vanuit de stralen zal de emotionaliteit in '69 wel sterk gestimuleerd worden. Wij moeten dan ook rekenen met excessen in het driftleven maar evenzeer op alle gebieden van creativiteit. Wij kunnen bijvoorbeeld rekenen met excessen in de orde, in het persoonlijk leven. Wij kunnen daarnaast rekenen met vaak wat onverwachte openlijke wetenschappelijke debatten en strijdvrage waarbij beide partijen eigenlijk minder dan redelijk zijn. Dat is haast altijd zo, ook bij wetenschappelijke debatten maar het valt dan niet zo op als in het komende jaar. Als gevolg van emotionele en impulsieve reacties geloof ik wel dat men in het komende jaar met enkele interessante, ja, geniale wetenschappelijke ontdekkingen te maken zal krijgen. De belangrijkste periode is er een waarin blauw Licht sterk werkzaam kan zijn en wel van de tweede helft van augustus tot de tweede decade van november. Ontdekkingen zouden dan betrekking kunnen hebben op blindheid, op kanker, daarnaast zal zeer waarschijnlijk iets gevonden worden, dat betrekking heeft op de kleinste delen van de materie, de beheersing daarvan en de fusie daarvan.

Daar de tendenzen in dit jaar echter meestal kort zijn en zelfs een langer durende tendens voortdurend door even sterke tendenzen van andere stralen doorkruist zal worden, kan men zeker niet stellen, dat de redelijkheid hoogtij zal vieren in dit jaar. Daar naast blauw ook rood bijna voortdurend werkzaam is, zal de redelijkheid van de mensen een mystiek karakter krijgen. De blauwe perioden zijn in wezen meer purper dan blauw. In dit jaar hebben wij verder rond vier perioden van geel licht, die elk 3 à 4 weken zullen duren. De eerste daarvan valt in februari. Wij kunnen er mee rekenen dat de vitaliteit van de mensen in die perioden dus betrekkelijk groot zal zijn. Maar aangezien rond juli - augustus geel samenvalt met een sterke rood-periode, vrees ik, dat dit wel eens eigenaardige resultaten kan opleveren. Toenemen van driftleven, van instinctieve reacties in deze tijd bij een gelijktijdig toenemen van levenslust en levenskracht, kan wel eens zeer vreemde verschijnselen veroorzaken. De daarop volgende periode van blauwe werking zal mijns inziens juist hierdoor zo verrassend werken. De geestelijke bewustwording kan hiervan voordeel hebben. Ik ben echter niet geneigd om, zoals u verlangt, vooruit te lopen op de mogelijke beslissingen van de Witte Broederschap in dit verband. Eenmaal per jaar is er een bijeenkomst, waarin al deze dingen vanuit het standpunt van de Broederschap worden gezien. De resultaten daarvan delen wij u zo snel mogelijk mee, nadat zij vorm hebben aangenomen - wat overigens soms enkele maanden kan duren, zoals u misschien weet.

Vraag: En het altruïsme dat in het aquariustijdperk naar voor moet komen, zullen wij daarvan in het komende jaar nog iets meer bemerken?

Antwoord: Neen. Daarvan valt heel weinig te bemerken, want de toenemende altruïsten zijn als een groep van stommen te midden van de steeds harder huilende wolfshorde der egoïsten.

Vraag: Hoe staat het met de politieke ontwikkelingen ten aanzien van de toelating van Engeland tot de EEG?

Antwoord: Gezien de moeilijkheden, die Frankrijk heeft, moeten wij aannemen, dat de EEG eveneens in moeilijkheden is. Toch moeten wij aannemen dat de voorkeurpositie van Frankrijk in deze bond ook het komende jaar nog enigszins gehandhaafd kan worden; dit land zal echter aan het einde van het jaar een wat verdergaande zogenaamde associatie van Engeland met de EEG niet meer tegen kunnen houden. Van een deelgenootschap zal echter nog geen sprake zijn. Dit resultaat zal ook mede te danken zijn aan de financiële moeilijkheden, waarin Frankrijk dan enkele malen verkeerd heeft.

Vraag: Wanneer Franco komt te overlijden, ofschoon u dit voor dit jaar niet voorspelt, wat moeten wij dan voor een regeringsvorm in Spanje verwachten?

Antwoord: Allereerst burgeroorlog; het klinkt u misschien vreemd maar op het ogenblik is Franco de figuur die de werkelijke falangisten gebundeld weet te houden met de middenstand, die Franco heus toch wel vereert, de belangen van de grote bezitters die eveneens dank zij Franco voor hun bezit zekerheid vinden. Deze belangengroep weegt op het ogenblik nog ruim op tegen de meer progressieve gedachten en wensen die bestaan bij de arbeiders en de studenten, de leraren en zelfs bij een meer progressief deel van de roomse geestelijkheid. Wanneer Franco echter komt te overlijden zal elke machtsgroep voor de bezitters betekenen, dat zij een deel van hun bezit en recht zouden verliezen, zelfs wanneer ultra rechtsen het bewind in handen nemen. De middenstand eert Franco wel maar houdt veelal niet al te veel van de falange. De geestelijkheid, vooral de hogere, zal alles doen opdat haar gezag, dat mogelijk niet meer is zoals tijdens Franco's regime, onaantastbaar gehouden zou worden door de nieuwe regeerders te laten behouden. Bij een dergelijke verdeeldheid is het denkbaar dat vanuit het Baskenland, vanuit Barcelona, de linkse organisaties die op het ogenblik steeds hechter in het geheim gestalte krijgen, een greep naar de macht zullen doen. Dit zou ontaarden in een burgeroorlog waarbij de linkse groepen zeer goede kansen maken, daar de rechtste groepen onderling verdeeld zijn en vanuit Europa niet op steun hoeven te rekenen. Terwijl de linkse stromingen wel degelijk reeds nu steun van buitenaf genieten. In het gunstigste geval wordt er een soort coalitieregering bereikt die voor allen aanvaardbaar is, maar waardoor Spanje even onregeerbaar wordt als de meeste landen in wezen reeds zijn. Ik meen echter, dat wij dit alles in het komende jaar nog niet hoeven te verwachten. Franco heeft in het afgelopen jaar inderdaad enkele voor zijn leven zeer gevaarlijke momenten doorgemaakt maar het ziet er niet naar uit, dat dit zich het komende jaar zal herhalen. De voor hem gevaarlijke periode is voorlopig op 17 februari ten einde en keert dit jaar niet weer.

Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat hij in deze lopende periode nog zou komen te overlijden. Het enige antwoord op uw vraag is dus: er ontstaat na de dood van Franco een belangenstrijd, waarin vele partijen meespreken en die met veel geweld en terreur gepaard zal gaan.

Reactie: Anarchistisch gezag?

Spreker: Indien u daarmee bedoelt: volgens de stellingen der oude anarchisten, dan moet ik neen zeggen. De anarchisten van deze tijd zijn nu eenmaal anders dan de anarchisten van 1890. Indien u zich echter afvraagt of niet hier en daar de werkwijze van de anarchisten die door vernietiging vernieuwing tot stand trachten te brengen door zou kunnen trekken, dan zeg ik: ja, beperkt. Sta mij toe op te merken dat men in deze tijd vaak alles anarchie noemt, wat de zorgvuldige planning van de maatschappij volgens een vast voor allen bestemd en geldend patroon afwijst. Maar dat is geen anarchie. Ik zou dit eerder liberalisme willen noemen, wanneer bij u liberalisme ondertussen niet verworpen was tot een vorm van vrijzinnig socialisme.

Vraag: Hoe zal in het komende jaar de verhouding zijn tussen de paus, de kerk en de buitenwereld?

Antwoord: De buitenwereld zal waarschijnlijk geboeid toekijken en zichzelf waarschijnlijk niet altijd toe durven geven dat zij hetgeen zich afspeelt een fantastisch goede poppenkast vindt. De katholieken zelf zijn geneigd de paus terug te dringen in de positie van een werkelijke geestelijke herder die uit mag maken, wat geestelijk belangrijk is, zolang hij de handen maar afhoudt van de meer stoffelijke zaken. Wat de paus zelf betreft? Die bevindt zich mede onder invloed van de Curia, in een wanhopige worsteling om de belangen van de kerk te verstevigen, door het gezag sterker vast te leggen. Dit zal hem in zijn gezondheid zeer schaden, ofschoon hij mijns inziens zeker in dit jaar nog niet zal overgaan. Vanuit Rome gezien is het belangrijk, dat de schatplichtigheid en gehoorzaamheid aan Rome bij alle katholieken zonder meer wordt gehandhaafd. In vele landen meent men echter dat men van Rome niet zo veel hoeft te nemen.

De tendenzen van het jaar houden in, dat ook hier extremen optreden en vele schandalen openbaar worden. Denk daarbij onder meer aan vele pastoors, die opeens en bloc weglopen, een klooster, dat opeens door alle geestelijken wordt verlaten - als ik mij niet vergis in Duitsland - omdat men meent de richtlijnen van Rome en eigen moraal niet verder te kunnen aanvaarden. Ook in Nederland zal men der gelijke voorvallen meemaken maar nergens hebben de bisschoppen de moed te zeggen, dat het goed is, wat er gebeurt. Want als je dat zegt, zo voelen zij, is het hek van de dam en verliest de geestelijkheid haar betekenis. Misschien is het volgende beeld juist. Door de pogingen tot een strakker beleid en handhaving van het gezag van de Curia, lijkt de katholieke kerk op het ogenblik lijkt op een al te dikke dame, die uit een corset puilt, dat veel te klein is geworden.

Vraag: Dus geen wereldoorlog?

Antwoord: Ik zie geen wereldoorlog, wel geweld op kleinere schaal en een dreiging met wereldoorlog, dit mogelijk reeds in de eerste zes maanden van dit jaar, waarschijnlijk in de zesde of zevende maand. Dit is echter nog alleen een dreiging. Ik geloof niet dat men deze waar zal maken. Ik neem dus aan dat u voor een werkelijke wereldbrand in dit jaar nog niet hoeft te vrezen. De grote gevaren daarvoor zie ik eerder in het jaar 1972. Ook dan hoop ik, dat het over zal waaien

Vraag: Hoe zal het gaan met het koninklijk huis?

Antwoord: Zoals met alle mensen: nu wat prikkelbaar, veel erger, enkele kleine ziekten, uiteindelijk toch wel veel voldoening. Toestand aan het einde van dit jaar: goed tot zeer goed. Waarmede ik wil zeggen, dat einde 1969 voor het gehele koninklijk gezin een toestand zal zijn ontstaan, waarin men zich dan wel prettig gevoelt.

Ik meen, dat wij de meeste van uw vragen reeds beantwoord hebben. Daarom zou ik mijn werk kort af willen sluiten.

De toekomst is niet belangrijk om haar te kennen. Want wie zeker weet, wat de toekomst brengt, kan er toch niets meer aan doen en verliest een groot deel van de vreugden, die hem wachten. Lijdt onnodig meer onder het lijden dat hij niet ontgaan kan. Ik stel uitdrukkelijk dat

een dergelijke geheel vastliggende toekomst niet bestaat, maar wil hiermede aantonen dat het belangrijker en begeerlijker voor de mens is de tendenzen te kennen waaruit het heden zich vormt tot de toekomst, het heden van morgen. Want hij die de tendenzen herkent die de vorming beheersen, is in staat zichzelf mede te vormen in harmonie daarmee zodat hij steeds weer zal komen tot een optimale prestatie, een optimale erkenning en ook een optimale zelferkenning in alle omstandigheden. Wanneer u deze prognose dan ook vooral vanuit dit standpunt wilt bezien, zal ik u daarvoor dankbaar zijn.

Het gaat mij er niet om u te vertellen, dat munten meer of minder waard zullen worden. Het gaat mij er vooral om u te doen zien, dat u zich materieel en geestelijk reeds nu aan een verandering van omstandigheden moet gaan aanpassen. Wie daaraan vandaag reeds begint, zal met de vele onverwachte ontwikkelingen en omstandigheden van morgen minder moeite hebben. En hoe minder moeite men heeft met het aanvaarden en verwerken van de omstandigheden, hoe meer men werkelijk bewust mens kan blijven en hoe bewuster men ook als mens kan leven. Met het doel u deze aanpassing aan mogelijke veranderingen reeds nu aanvaardbaar te maken en zo uw aanpassing aan het onverwachte te bevorderen, heb ik u deze blik op de toekomst gegeven.

Ten laatste nog een slagzin. Er is een spelletje, dat men de naam geeft van 'mens erger je niet!'. Ik wil u de raad geven om u niet te ergeren, zelfs indien het leven voor u geen spel is. Goedenavond.

(gestelde vragen verkort en samengevat)

dd. 27 December 1968

Citaat: Op oudejaarsdag maken de mensen de goede voornemens, die zij op nieuwjaarsdag onmiddellijk weer vergeten, tot het oude jaar is geworden.(H) Gelukkig nieuwjaar!